

# Persbericht

Studiebijeenkomst met ds. Henk Poot in  
Stadskanaal  
over 'Esther'

Op **donderdag 23 mei 2024** is er in Stadskanaal een  
studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot namens  
Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze  
bijeenkomst is: Esther. De bijeenkomst vindt plaats in  
**de Eendracht, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal.**

Aanvang om **20:00 uur**, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.



## Thema

De actualiteit van het Bijbelboek Esther is griezelig voor onze tijd. Het Joodse volk, weliswaar in ballingschap, leeft tamelijk rustig. En van het ene op het andere moment wordt alles anders. Het Bijbelboek Esther geeft ons een antwoord op het verschijnsel antisemitisme en dat is geen gemakkelijke boodschap. Maar dwars door alles heen is er hoop!

## Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals 'De Knecht des Heren', 'Abraham een vriend van God', 'Jozef, een Messiaanse geschiedenis', 'Uittocht' over het evangelie van Johannes en 'Intocht' over de brief aan de Romeinen. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.