



PINKSTERGEMEENTE Stadskanaal

Week 21 / zondag 26 mei 2019



Weektekst

2 Kor. 4:16

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Jaartekst

Judas 1:20

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.

Agenda deze week

Zondag	26 mei	10:00 10:00	Aanbiddingsdienst. Spreker: Eric Donker KINDERKERK (SOZO)
Maandag	27 mei		
Dinsdag	28 mei	9:30	Bidstond en koffiedrinken (SOZO)
Woensdag	29 mei	9:30 20:00	Handwerkochtend (SOZO) Groeigroep Gasten (Adri & Anita Riksten) (kerk)
Donderdag	30 mei		HEMELVAART
Vrijdag	31 mei	19:30	Oefenavond Worshipteam 2
Zaterdag	1 juni	19:00	The Gate open
Zondag	2 juni	10:00	Aanbiddingsdienst. Spreker: Edwin van der Zwaag

WIJ FELICITEREN DEZE WEEK:

Ma. 27 mei Hennie Tenfelde
Di. 28 mei Anne Greven
Wo. 29 mei Cees Aising
Vr. 31 mei Levi van der Blij
Zo. 2 juni Zoë Kroeze

LEDENVERGADERING ~~13 mei~~ is VERPLAATST naar 17 juni 19:30 uur.

Onderwerpen o.a.
Financiën
Ledenadministratie
Bouwfonds/ huisvesting

Oproep: komt u vooral allen!

VASTE ELKE MAAND:

2^e zondag v.d. maand sept. t/m mei: 19:00 uur
Bijbelstudie Frank
Ouweneel

2^e woensdag van de maand: Vastendag in de kerk 10:00-12:00, 19:30-20:30

Groeigroepen
agenda voor de data
Elke 4^e woensdag van de maand:

bidstond in de kerk
Elke zondag zijn 2 collectes: de 2^e collecte is voor het Bouwfonds, behalve de **3^e zondag v.d. maand:** extra collecte voor de zending.
19 mei: EZB

VAKANTIEPLANNING

De (mei)vakanties komen er weer aan. Wijziging in de agenda (+ voor de info) s.v.p. zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat

sec@pgstadskanaal.nl

GEBEDSLIJST:

Laten we ook bidden voor de leiding van onze gemeente: voor wijsheid, inzicht, leiding door de Heilige Geest, bescherming en gezondheid. Laten we ook **de ouderen** niet vergeten te bellen of te bezoeken.

Bid ook voor helpers: Nieuwe bestuursleden, openstaande vacatures voor de zondagsschool en medewerkers voor The Gate.

Bidden is onze kracht, laten we bidden voor wonderen.

Bij ziekte en ziekenhuis-opname graag contact opnemen met Jan Flikkema, ziekenpastoraat T. 06 2190 1305 of jflikkema@netvisit.nl



Hi life en Beste vrienden,
Wij krijgen heel veel brieven van u,
daarvoor zijn we heel dankbaar.
Wij herinneren en missen jullie
heel veel.

Je gebeden geven ons kracht
en vertrouwen dat alles goed
komt.



Andranik, Ani en Hakob

Hi lieve en en beste vrienden.
Wij krijgen heel veel brieven van u, daarvoor
zijn we heel dankbaar.
Wij herinneren en missen jullie heel veel.
De gebeden geven ons kracht en vertrouwen
dat alles goed komt.

Andranik, Ani en Hakob

BIJLAGE bij deze info:

Reisverslag Israëlreis / Loes en Eltjo Prins

Groetjes uit het Kindercentrum van de
Braziliëzending

GEBED nodig?

Na elke dienst staat het gebeds-team bij het kruis voor u gereed.

U kunt al uw zorgen en verlangens bij het kruis brengen.

Ook **ouders met kinderen** kunnen voor gebed naar het kruis gaan!

Dit geldt eveneens voor gasten.



MEDEDELINGEN

Zijn er berichten die u in de zondagse eredienst wilt hebben afgekondigd? Meld deze dan minimaal één dag van tevoren bij een van de bestuursleden. Het is aan de oudsten om te bepalen of een bericht passend is voor de mededelingen. Te laat ingediende verzoeken kunnen mogelijk niet gehonoreerd worden.

Graag zou het bestuur zien dat iedereen die meewerkt aan de zondagochtendienst, voor zover mogelijk, meedoet aan de **BIDSTOND VOOR DE DIENST** (kinderwerkers, DOT-team, muziekteam enz.). De bidstond begint om 9:40 uur in zaal 1.

Wilt u een **PROFETIE** die in de gemeente is uitgesproken uitgewerkt ontvangen? Neem contact op met het bestuur.

*Bij ziekte / ziekenhuisopname: T. 0598 620030
Ziekenpastoraat: Jan Flikkema of M. 06 2190 1305*

*Voor bestuurlijke zaken: bestuur@pgstadskanaal.nl
Secretaris: Jan Flikkema T. 0598 620030 of M. 06 2190 1305*

*Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat:
maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur T. 0598 34 39 71
Nelly Boer sec@pgstadskanaal.nl*

Kerkgebouw: Irenelaan 23, 9503 KB Stadskanaal

*Post: Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal
SOZO: Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal
(Via de deur aan de zijkant)*

*Bankrekening: NL63 RABO 036 07 07 777
Internet: <http://pgstadskanaal.nl> en
<https://nl-nl.facebook.com/pgstadskanaal/>*

Secretariaat:

*Telefoon: 0598 – 34 39 71 (bereikbaar ma t/m vr van 9:00- 17:00)
E-mail adres: sec@pgstadskanaal.nl
Kopij infoblad: uiterlijk woensdag 16:30 via sec@pgstadskanaal.nl*



De EZB is zendingswerk van onze gemeente

Als u dit werk wilt steunen: Giften kunt u storten op NL86 ABNA04824 21819 t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië, Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De EZB is door de belastingdienst erkend als ANBI-organisatie. Meer info: www.bem.nl www.ezb.nupp

Loes en Eltjo Prins zijn zendelingen, lid van onze gemeente

Stichting Prins Worldwide Ministries, Skagerrak 59, 9642 CV Veendam,
Tel: 0598 – 786261 E-mail: eprins.1731@telfort.nl. Giften: IBAN NL17 INGB0004 5827 70
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Prins is door de belastingdienst erkend als ANBI-organisatie. Meer info: www.stichtingprins.nl

Jaco van der Sterre is lid van onze gemeente

Hij werkt meer dan 20 jaar als zending. Dat doet hij vanuit de stichting Hands-to-help.nl. De giften aan de stichting worden gebruikt om de liefde van God door Jezus Christus wereldwijd te verkondigen. Stichting Hands-to-help.nl houdt kantoor aan de Hoofdstraat 76, 9501 CP in Stadskanaal (via de 1e deur aan de zijkant).
Tel.: 06 54625085 E-mail: jaco@hands-to-help.nl en www.hands-to-help.nl
Giften: NL16 INGB 0002864530. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Stichting Hands-to-help.nl is erkend als ANBI.

De **evangelische boekwinkel Stadskanaal** is verbonden aan onze gemeente. Met uw aankoop steunt u dan ook de gemeente, het zendings- en evangelisatiewerk. boekwinkel.weebly.com

Stichting SOZO aan de Hoofdstraat 76 is werk van de Pinkstergemeente.

Onder St. SOZO valt Jongerencentrum The Gate.

Binnen The Gate komen de tieners samen onder de naam Teenagers@TheGate.nl

GROEPSREIS NAAR ISRAËL van 3 tot en met 13 mei 2019

'Ik was verheugd, toen men zeide: Kom, laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem.'

Psalm 122:1



Er werd ons verteld, dat als wij optrekken naar Israël en onze voeten richten naar Jeruzalem wij gezegend zijn. En zo hebben wij dat ook ervaren. Wij waren op reis met Mazzel Tov reizen onder leiding van reisleader David Hiemstra. Deze reis met als thema: 'In de voetsporen van Jezus', was onvergetelijk. Van Tel Aviv tot aan de Dode Zee, met als hoogtepunt Jeruzalem. Overweldigend!

Heel bijzonder was het bijwonen van een dienst van de Messiaanse Gemeente Kehilat HaCarmel op de Carmel terwijl tegelijkertijd honderden raketten werden afgevuurd vanuit Gaza. Wat voelden we een diepe verbondenheid met Gods volk toen we samen de Heer gingen loven en prijzen.

Ook Getsemané, Golgotha en de Graftuin maakten diepe indruk op ons. Het graf is leeg. Jezus leeft! De engelen zeiden immers: 'Wat zoekt gij de levende bij de doden?' Op Golgotha hoorden we als het ware in onze oren klinken: 'Het is volbracht.' Daar werd de Here Jezus geslacht als het volmaakte Lam van God voor de zonde van de gehele wereld.

Op de Olijfberg met het uitzicht op Jeruzalem moesten we denken aan Zacharia 14:4. 'Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem aan de oostzijde ligt.' Bij de uitleg over de werking van een olijpers werd ons verteld, dat de olij drie persingen kent. Eén voor voedselbereiding, één voor cosmetica etc. en één voor huishoudelijk gebruik. Dit verwees naar de Here Jezus toen hij in de hof van Getsemané onder onmenselijke druk tot drie keer toe bad: 'Mijn Vader indien het mogelijk is laat deze beker Mij voorbij gaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.'

Ook konden we meerdere malen genieten van het prachtige natuurschoon en diverse vergezichten. O.a. in het Nationale Park de Banias, de oorsprong van de Jordaan en Engedi met zijn dorre, droge rotsen, waartussen een waterbeek stroomt en watervallen zijn te bewonderen. Het vergezicht vanaf de Carmel op de Jizreël valei was adembenemend.



Bij de Klaagmuur moesten we denken aan wat Jeremia 33:3 zegt. 'Roep Mij toch aan en Ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien, waarvan gij niet weet.' Een krachtige belofte voor het

volk van God.

Het meer van Galilea en omgeving is een gebied waar de Here Jezus graag verbleef en veel predikte en wonderen deed. We bezochten de plaatsen Nazareth, Tiberias en Kapernaüm. Ook de berg der zaligsprekingen en de plaats van de wonderbare spijziging (Tabga). Tijdens de boottocht over het meer moesten we denken aan Matt. 14:29 'En Petrus ging uit het schip en liep over het water.'

Om te wandelen in het oude Jeruzalem met zijn talloze straatjes en steegjes is een belevenis op zich. En niet te vergeten de ontelbare winkeltjes. Drie bevolkingsgroepen leven daar samen. De Joden, de Moslims en de Christenen, weliswaar ieder in zijn eigen wijk.

'Jeruzalem, Jeruzalem hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels en gij hebt niet gewild.'

Deze reis heeft de diepere betekenis van het offer van de Here Jezus benadrukt en de grootheid van de God van Israël tastbaar gemaakt. Het is net of een ontbrekend stukje in ons geestelijk leven is ingevoegd. Het voelt nu compleet.

Eltjo en Loes

BEM

omdat elk leven telt...



“Sinds ik meedoe met de Moedergroep van het Kindercentrum, ben ik gestopt mijn kinderen te slaan. Ik schreeuw nog wel eens tegen hen, maar daar ga ik ook mee stoppen”



Het is Moederdag en alle moeders van de kinderen zijn uitgenodigd voor een speciale middag. De sfeer is opgewekt en aan de hand van een kaartspel met vragen worden onderwerpen als “liefdevolle omgang in het gezin” en “hoe kun je het beste uitdrukking geven aan liefde” op ontspannen manier onder de aandacht gebracht en mag elk van de moeders daar uitdrukking aan geven terwijl de leidsters het gesprek sturen.



De moeders ervaren het als heel leerzaam en de antwoorden zijn heel eerlijk en oprecht: *“Vroeger sloeg ik mijn kind als hij klierde, maar nu probeer ik met hem te praten en het resultaat is veel beter.”* *“Ik wil mijn kind graag opvoeden zonder slaag; het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik wil het graag leren”.* *“Ik ben als kind misbruikt. Hier leer ik hoe ik mijn eigen kinderen in de gaten kan houden en beschermen, zodat hun niet hetzelfde overkomt”*

De Kindercentra willen niet alleen kinderen opvangen en verzorgen, maar begeleiden ook de moeders die in de wekelijkse gespreksgroepen veel leren over opvoeding en gezondheid. Als je wilt dat kinderen op een gezonde manier opgroeien, is het immers van groot belang dat ook de ouders meegroeien in dit proces en hun kinderen anders behandelen dan zij zelf opgevoed zijn.



Op deze manier hopen we de ouders handvatten te geven zodat elke vorm van huiselijk geweld, maar ook seksueel misbruik kan worden voorkomen.

Wilt u meebidden voor dit mooie project?